



*Vereniging
Voor
Weduwen en weduwnaars*

Nationaal



JAARGANG 44

NUMMER 3
DECEMBER 2024

Afzendadres: F. Dedrie, Dorpsstraat 18 bus 2 - 8680 Koekelare

Erkenningsnummer P308478

VIERMANDELIJKS TIJDSCHRIFT

AFGIFTEKANTOOR: 8680 KOEKELARE



In dit nummer vindt u:

Editio: door onze voorzister Frieda	1
.....	
Wettelijke pensioenleeftijd naar 66	2
.....	
Je samenlevingsvorm heeft gevolgen	4
.....	
Ons groepje werd weer kleiner...	6
.....	
Provinciale activiteiten	7
.....	
Een witte Kerst	8
.....	
Een pakkende getuigenis van een WW-lid	10
.....	
Eigen werking	11
.....	
Een doosje vol herinneringen	12
.....	
Onze eindejaarswensen	13
.....	

Redactie: Patricia Braet
Typwerk en lay-out: Patricia Braet
Organisatie rekening: Iban:BE49 8600 0480 0771
(BIC: SPAABE22) van
Vereniging voor
Weduwen en Weduwnaars
3840 Borgloon

Website:
<https://www.weduwenenweduwnaars.be/>



Lieve mensen,

Het eindejaar nadert met rasse schreden. Met – wie weet - ijzel en sneeuw.

Toch kijken we er met zijn allen naar uit: Kerstmis met zijn gezelligheid, versierde kerstboom, familiebijeenkomsten met kinderen en kleinkinderen, lekker eten...



Daarna eind van het jaar, de start van een nieuw jaar, vol verwachtingen en goede voornemens.

Maar laten we vooral in deze periode ook denken aan alle mensen, overal ter wereld, die het niet zo goed hebben als wij: mensen in armoede, oorlogssituaties, eenzaamheid. Laat hen misschien, in de mate van het mogelijke, meedelen in onze overdaad door een kleine gift aan een van de goede doelen die zich om hen bekommeren.

Zo zal de kerstgedachte hen ook een stukje vreugde brengen!

In deze periode, van dikwijls donkere dagen, denken we ook aan al onze geliefden die er niet meer bij zijn. Voor velen al lang geleden, voor anderen nog zeer recent. Laten we vooral nu voor mekaar een steun zijn, met een luisterend oor, een bemoedigend woord, een gastvrij huis, zodat niemand zich alleen of eenzaam dient te voelen.

Dat zou vooral in onze WW-groepen een opdracht moeten zijn.

Laten we samen Kerstmis vieren met al deze gedachten in ons achterhoofd. Wellicht gaat onze kleine en grote wereld er dan een beetje warmer en beter uit zien.

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar voor u en uw geliefden.

Uw voorzitter Frieda en het ganse WW-hoofdbestuur

Wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar

10 jaar geleden besliste de toenmalige regering om de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk aan op te trekken. Volgend jaar – in 2025 – volgt de eerste sprong: van 65 jaar naar 66 jaar. mypension.be hield altijd al rekening met deze verschuiving. Geen plotse verrassingen dus.

De voorwaarden voor het vervroegd pensioen blijven ongewijzigd. Er wordt een vinger aan de pols gehouden bij wat er wijzigt naar aanleiding van de regeringsvorming en houden alles bij op pensioenhervorming.be. De voornaamste boodschap: ga er niet zo maar van uit dat u uiterlijk op uw 65e jaar met pensioen kunt en check mypension.be! Om te bepalen wat iemands wettelijke pensioenleeftijd is, kijken we naar de geboortedatum:

Ik ben geboren	Mijn wettelijke pensioenleeftijd
vóór 01.01.1960	65 jaar
tussen 01.01.1960 en 31.12.1963	66 jaar
op 01.01.1964 of later	67 jaar

mypension.be hield altijd al rekening met deze stelselmatige verhoging

Waarom is de wettelijke pensioenleeftijd belangrijk?

Directe invloed op het wettelijke pensioen:

1. *Einde van de arbeidsovereenkomst*

Overleg met uw werkgever wanneer u met pensioen gaat. Het kan immers zijn dat uw wettelijke pensioenleeftijd niet 65 jaar is, maar 66 jaar (of zelfs 67 jaar voor wie 60 is of jonger).

Officiële pensioenleeftijd in België



2. *Bijverdienen tijdens het pensioen*

De wettelijke pensioenleeftijd is één van de voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen.

Wettelijke pensioenleeftijd naar 66 jaar

3. *Pensioenbonus*

Kunt u niet vervroegd met pensioen? (zie lager) Dan kunt u pas een pensioenbonus opbouwen vanaf uw wettelijke pensioendatum.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De IGO is een uitkering voor personen met onvoldoende bestaansmiddelen. U kunt pas een IGO krijgen vanaf uw wettelijke pensioendatum. Er is ook een invloed buiten het wettelijke pensioen.

Aanvullend pensioen:

De belastingen op uw aanvullend pensioen zijn gekoppeld aan de wettelijke pensioenleeftijd.

4. *Vervangingsinkomen en inactiviteit*

Hebt u een ziekte-uitkering of een vervangingsinkomen (bv. werkloosheid, leefloon, ...) en kunt u niet met vervroegd pensioen?

Check uw wettelijke pensioenleeftijd op www.mypension.be.

Check met de instantie die uw uitkering betaalt (ziekenfonds, vakbond, RVA, ...) wat dit betekent voor u.

De voorwaarden voor het vervroegd pensioen blijven ongewijzigd - U kunt 'vervroegd met pensioen' – dus vóór uw wettelijke pensioenleeftijd als u aan deze leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet

De website geeft zowel de vroegst mogelijke als de wettelijke pensioendatum. !! Dit is de wettelijke stand van zaken van 1 november 2024. Als er zaken zouden wijzigen op het vlak van het wettelijke pensioen komt er een update

Leeftijd	Loopbaanjaren
60 jaar	44
61 jaar	43
62 jaar	
63 jaar	42
64 jaar	
65 jaar	

Bron: Plusmagazine online 11/2024

Je samenlevingsvorm heeft gevolgen

Hoe je samenleeft maakt niet zoveel uit, zou je kunnen denken. Juridisch is dat nochtans wél zo. Denk maar aan het erfrecht, het overlevingspensioen, de huurovereenkomst, je financiën.

Belangrijk is onder welk stelsel je getrouwd bent. Is dat onder het **wettelijk stelsel**, dan zijn er 3 vermogens – 2 eigen vermogens en een gemeenschappelijk – en dan kan het wel eens ingewikkeld worden. In de eigen vermogens van de partners zit al wat ze al hadden voor hun huwelijk en al wat ze nadien gekregen hebben via erfenis of testament. Dat lijkt duidelijk.

Maar... de huurinkomsten van het appartement dat een partner al had voor zijn /haar huwelijk zijn dan weer gemeenschappelijk. En ook het eigen loon van elk van de partners zit in het een gemeenschappelijk vermogen. Zo simpel is het dus niet!

Geen gemeenschappelijk vermogen

Op het vlak van het vermogen is het eenvoudiger voor **samenwoners**:

er is geen gemeenschappelijk vermogen, net zoals voor koppels die getrouwd zijn met **scheiding van goederen**. Voor hen blijft het loon een eigen goed. Natuurlijk kan je wel dingen samen aankopen. Die goederen zijn dan ‘in onverdeeldheid’.

Voor samenwoners zijn er dan weer andere aandachtspunten, zoals het **erfrecht** bijvoorbeeld. Daar zit om te beginnen een groot verschil tussen **wettelijk en feitelijke samenwoners**.

Wie gewoon op hetzelfde adres woont (en dus feitelijk samenwoont) erft niet van zijn/haar partner. Zonder testament erf je niets, ook niet als je al een half leven samenwoont en kinderen hebt. Wettelijke samenwoners (die een verklaring hebben afgelegd op de gemeente) erven wel van mekaar, maar niet zoveel als wie gehuwd is. Ze erven het vruchtgebruik van de gezinswoning en huisraad. En wat als het gezin de gezinswoning huurt? Dan is dit erfrecht eigenlijk ‘een lege doos’.



Je samenlevingsvorm heeft gevolgen

Huurovereenkomst

Ook op het vlak van de huurovereenkomst is er een verschil. Feitelijke samenwoners die een huurovereenkomst aangaan, zullen niet beschouwd worden als mede-huurders ten opzichte van elkaar. Enkel degene die het contract heeft ondertekend, is gebonden. Hij alleen is verantwoordelijk voor het betalen van de huurprijs en hij alleen kan de huur opzeggen zonder instemming van zijn partner. Als de feitelijke samenwoners samen aansprakelijk willen zijn, moeten ze dus elk de huurovereenkomst ondertekenen.

Als een getrouwd of wettelijk samenwonend koppel een woning wil huren, zullen ze elk aansprakelijk zijn voor het betalen van huur. Ze worden van rechtswege als mede-huurders van elkaar beschouwd, zelfs als de huurovereenkomst slechts door één van de partners werd getekend. Bovendien zijn de samenwoners hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de huur.



Wat het **overlevingspensioen** betreft, dat is er enkel voor wie gehuwd is. Noch wettelijk, noch feitelijke samenwoners kunnen er beroep op doen.

Bron: Plusmagazine 01/2024

SAMEN WERKEN,
SAMEN LEVEN Eenheid in verscheidenheid

Ons groepje werd weer kleiner...

Vriendinnen op school, giechelende tieners, samen geheimpjes delen
Dan liepen onze wegen uiteen, we gingen elders studeren
Tot we elkaar onze huwelijksaankondigingen stuurden.
Ja, nu zou het echte leven beginnen

We trouwden en bouwden, kregen baby's.
Het leven ging door, met mooie en ook soms moeilijke dagen.
Soms verloren we elkaar wat uit het oog.
Gezin, werk, kinderen, altijd druk, druk.

Maar elk jaar weer kwamen we samen.
Eerst met de mannen, dan ook met onze kinderen.
We vertelden elkaar hoe het in ons leven ging.
Dan weer zonder de kinderen, omdat die hun eigen vrienden hadden.

Ons groepje werd weer kleiner,
maar het was nog altijd gezellig.
Tot... die ene rampzalige week.
Je belde: Ik heb borstkanker, chemo, operatie, bestralingen.

En op het einde van die week...
Werd mijn liefste, mijn man, helemaal onverwacht van ons weggenomen...
Jij probeerde je door die loodzware behandeling te slepen.
Ik probeerde alleen door te leven, met vallen en opstaan...

Maar altijd met de steun van elkaar, en de andere vriendinnen.
We probeerden elkaar moed te geven, hoe moeilijk ook.
En nog moeilijker door die vreselijke corona toen.
Een telefoontje, een kopje koffie, dan kan je weer even verder.

Meer dan 50 jaar trouwe vriendschap.
Door goede en kwade dagen.
Altijd er zijn voor elkaar.
Dat is échte vriendschap.
Vriendschap voor het leven!



Lilian Verhelst

Bron: Contact 07/2023



Provincie West-Vlaanderen – mail: krista.joseph64@gmail.com

Zaterdag 19 april: Provinciale dag in Sint-Eloois-Winkel

Afspraak: 18.45 u. Izegemsestraat 59, 8880 St.-Eloois-Winkel

Menu: All-in Buffet Deluxe (dans & dranken tot 02u00)

Voorgerechtenbuffet

Hoofdgerechtenbuffet en dessertbuffet.

Prijs: 78 euro. (leden)

80 euro (Niet-leden)

Inschrijven: door overschrijving

op [rek.nr.](https://www.rek.nr) BE37 0682 3502 1428, voor 1 april,

met vermelding, “Provinciale dag 19/04”.

Info: Krista ☎ 0472-58 59 84 en Marc ☎ 0475-65 55 52

Een kerstverhaal van Godfried Bomans

Er was eens een man die het Kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers. Aan de lamp hing hij zilveren kerstballen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang in winkels in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, en klapte in zijn handen. Dit was het teken voor zijn vrouw en kinderen om binnen te komen. Zij hadden al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach aangekeken en kwamen bedremmeld binnen. “*Nee maar*”, zeiden ze, “*dat had je niet moeten doen.*” Maar omdat hij het toch gedaan had, gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan.

“*En nu gaan we niet alleen smullen*”, zei de man, “*we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.*” En hij las voor hoe



Maria en Jozef alle herbergen aflieden, maar nergens een plaats vonden. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. “*Kijk*”, zei de man “*dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk*” en daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat moment werd er gebeld. De man legde zijn vork die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. “*Dat is nu vervelend*”, zei hij, “*er is ook altijd wat.*” Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een Witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kon ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. “*Uitgerekend op Kerstmis,*” zei hij, “*zijn er geen andere avonden*” en hij sloeg de deur hard achter zich dicht.

Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en het eten smaakte hem niet. *“Ik ga nog eens even kijken,”* zei hij, *“er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.”* Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een Witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam, zag hij bleek en stonden de tranen hem in de ogen. *“Zeg maar even niets,”* zei hij, *“die wind is wat schraal, het gaat wel weer over.”* En dat was ook zo, men moest zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.



Pakkende getuigenis van een WW-lid

Zowat een jaar geleden kreeg ik de diagnose van borstkanker. Maar lang tijd om te panikeren was er niet. Al heel snel zat ik in de roller coaster van onderzoeken. De ene behandeling was al heftiger dan de andere, elk met zijn eigen bijwerkingen. Deze vergde heel wat van mijn lichaam.

Veel energie voor WW activiteiten was er niet meer over. Regelmatig kreeg ik een berichtje van een WW vriend(in), een kaartje, een telefoontje of een bezoekje, soms uit onverwachte hoek. Die deden me stuk voor stuk ontzettend veel deugd.

“De samenhang van de WW-familie deed echt deugd”

Toen ik een bericht op FaceBook zag verschijnen van Think Pink (vzw tegen borstkanker) waar ze hun evenement “Race For The Cure” aankondigden, wilde ik op mijn beurt iets terugdoen. Ik postte het berichtje op mijn FB muur met de vraag wie mij wou vergezellen op dit avontuur. Al heel snel stroomden de antwoorden van de WW’ers binnen en klokten we af op 43 inschrijvingen. Wat een succes!

De weergoden waren ons goed gezind. We spraken af op de parking van Bellewaerde waar de activiteit doorging en waar we ons Think Pink T-shirt aantrokken.

Het evenement werd afgesloten met een hapje in Ieper.

De samenhang van de “WW- familie” heeft mij heel veel deugd gedaan! Onze gedachten gingen hierbij zeker ook uit naar alle WW leden die met deze ziekte geconfronteerd werden. Voor al wie nu nog steeds de strijd tegen borstkanker aan het voeren is: “Hou moed, hou vol. Je staat er niet alleen voor!”

Aan iedereen die er was, fysiek of in gedachten, een dikke merci hiervoor!!!

Een lid van WW-Midwest

IN MEMORIAM



*En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood,
moet je weten.
't Is maar een lichaam
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas,
als jij me bent vergeten.
Bram Vermeulen*

Beste leden,

Wij vernamen het heengaan van

Dhr. Gerard Puype

20 maart 1936 - 7 november 2024

*weduwnaar van Chantal Dedecker
levensgezel van Annita Demeulenaere*

*Voormalig voorzitter van afdeling Brugge
Voormalig Verantwoordelijke Provincie West-Vlaanderen
Lid van Raad van Bestuur | WW-Nationaal | 2011 - 2017*

Lidgeld 2025 - 30 euro

Voor dat bedrag ben je verzekerd tegen ongevallen tijdens de activiteiten, ontvang je regelmatig het plaatselijke ledenblad en 3x per jaar het nationale tijdschrift.

We vertrouwen erop dat onze 1000 leden, opnieuw bij de grote WW-familie zullen aansluiten.

Hiervoor kan je terecht bij je eigen bestuur (zie adressen in het midden-katern)

Op die manier komt er geen onderbreking in de verzending van het nationale tijdschrift.

EEN DOOSJE VOL HERINNERINGEN

Ik bewaar mijn mooiste herinneringen
Veilig in een prachtig doosje
Zodat ik er altijd op terug kan kijken,
Nu, maar ook over een poosje.

Mijn verdrietjes stop ik in een potje
met een passend dekseltje erop
Ik probeer het altijd eerst te legen
voordat ik er nieuwe instop

Mijn geluk dat wil ik delen
Ik laat elke dag een beetje schieten
zodat iedereen in mijn buurt
er ook van kan genieten

En mijn liefde schenk ik
aan diegenen waar ik om geef
En dat zal ik altijd blijven doen
op elke dag, zolang ik leef.

Wishes for you - Anette





Elke dag opnieuw

bewijst de

Vereniging

voor

Weduwen en Weduwnaars

de noodzaak

van haar

bestaan...

